

Hej!

Nu ska ni få lära er om arkitektur genom att uppleva och upptäcka er egen skolbyggnad. Ni ska få utforska och reflektera över hus genom att använda kroppen, rörelser och att ställa frågor. När man reflekterar över något finns det inget som är rätt eller fel – det handlar om att fundera, vrida och vända på saker.

VAD ÄR ARKITEKTUR?

Arkitektur är allt som människor bygger för att forma sina städer och samhällen. Tågstationer, köpcentrum, hamnar, parker och sjukhus till exempel. Och skolor förstås.

Arkitektur handlar också mycket om formgivning – alltså hur saker och ting ser ut. Man kan säga att det är en korsning mellan konst och vetenskap. En arkitekt måste kunna allt om hur en byggnad ska konstrueras för att vara säker och fungera bra, samtidigt som det ska kännas bra att vara inne i huset och att det ska vara vackert. Men det där med vad som är vackert – det tycker ju alla olika om.

VARFÖR SKA VI UNDERSÖKA ARKITEKTUR MED VÅRA KROPPAR?

Arkitektur börjar med kroppen. Vi bygger våra hus utifrån våra kroppar och våra hus och byggnader bestämmer hur vi rör oss. Vi lever och rör oss stora delar av våra liv inuti och runt om byggnader. Tänk på en vanlig dag – hur mycket av tiden är du på platser där det inte finns arkitektur?

Vi kan säga att våra kroppar redan kan arkitektur eftersom vi hela tiden upplever arkitekturen genom kroppen och våra sinnen. Vi känner golvet under våra fötter, trappträcket i vår handflata, doften från matsalen och ljuden från skolgården. Vi behöver inte tänka ut hur vi tar oss till skolan eller från klassrummet till toaletten och vidare till gymnasalen. Kroppen vet hur den ska röra sig i arkitekturen. Så ett bra sätt att undersöka arkitektur är att göra det med... kroppen!

Hela kroppen behövs

*Ögon kan se och öron kan höra,
Men händer vet bäst hur det är att röra.
Huden vet bäst när någon är nära,
Hela kroppen behövs för att lära.
Hjärnan kan tänka och kanske förstå,
Men benen vet bäst hur det är att gå.
Ryggen vet bäst hur det är att bära,
Hela kroppen behövs för att lära.
Om vi ska lära oss något om vår jord,
Räcker det inte bara med ord.
Vi måste komma den nära,
Hela kroppen behövs för att lära.* *Leif Kristiansson*

